

Bijbelstudie Zoek eerst het Koninkrijk 24 september 2018

Op het Loofhuttenfeest in Hardenberg heb ik op 24 september 2018 een bijbelstudie mogen leiden over het Koninkrijk van God. We hebben met zijn allen nagedacht over wat de bijbel zegt over dit Koninkrijk, aan de hand van wat ik hiervoor had voorbereid. Dit document geeft weer wat ik voor deze bijbelstudie had voorbereid.

Tijdens het Loofhuttenfeest kijken we vooruit naar het Koninkrijk van God. En vanmiddag wil ik met jullie op zoek gaan naar dit Koninkrijk van God. Vanmiddag voeren we een bijbelse opdracht uit. In de bijbel staat namelijk dat we het Koninkrijk van God moeten zoeken.

Vraag: waar staat dit?

Mattheüs 6:33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

We geloven dat er nog een Koninkrijk aan gaat breken in de misschien nabije, misschien verdere, toekomst. Maar dat kunnen we niet nu al zoeken. Dat is nu nog niet in ons bereik. Welk Koninkrijk is dat dan? En hoe belangrijk is het om dat te weten? Mattheüs 6:33 is geformuleerd als een opdracht, sterker nog: misschien zelfs wel als een gebod, en niet als een vrijblijvendheid. Zo belangrijk is het dus.

Vraag: maar wat is dan dat Koninkrijk dat we moeten zoeken?

Johannes 18:36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.

Het Koninkrijk is niet van deze wereld. Toch moeten we het zoeken.

Lukas 17:20-21 En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.

Kolossenzen 1:13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

We kunnen er dus al zijn!

Het gaat dus om een geestelijk Koninkrijk. Een Koninkrijk dat binnen in ons kan zijn.

Vraag: waar vinden we uitleg over dit Koninkrijk?

In het hele Woord, maar het meest duidelijk in het onderwijs van Jesjoea. Het onderwijs van Jesjoea is geest en is leven. Dat zegt Hij in Johannes 6:63. Zijn onderwijs moeten we dus geestelijk verstaan en dat zal ons leven geven, geestelijk leven.

Johannes 6:63 De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

Zijn gelijkenissen gaan dus over het Koninkrijk. We zoeken een paar inleidingen op:

Mattheüs 13:24 Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker.

Mattheüs 13:31 Een andere gelijkenis hield Hij hun voor. Hij zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide.

Mattheüs 13:44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.

Mattheüs 13:45 Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt.

Mattheüs 18:23 Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren.

Mattheüs 20:1 Want het Koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg eropuit ging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren.

Mattheüs 22:2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had

Mattheüs 25:1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet.

Markus 4:26 Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt

Markus 4:30 En Hij zei: Waarmee zullen wij het Koninkrijk van God vergelijken, of door welke gelijkenis zullen wij het voorstellen?

Vraag: wat was het dus dat Jesjoea onderwees?

Mattheüs 9:35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

Dát was het evangelie, het onderwijs, de goede boodschap die Jesjoea predikte. Het evangelie gaat over het Koninkrijk. Zijn onderwijs gaat over het Koninkrijk. Als dat het onderwerp is waar de Zoon van God de focus op legt, hoe belangrijk is het dan?

Vraag: waarom was Jesjoea op aarde?

Lukas 4:43 Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden.

Jesjoea was naar de aarde gezonden om het Koninkrijk van God te onderwijzen. En dat is wat ook wij moeten prediken volgens Jesjoea:

Mattheüs 10:7 En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Mattheüs 24:14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Maar wat moeten we dan prediken? Wat moet de inhoud van onze prediking zijn?
Terug naar Lukas 17:20-21: *En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u.*

Vraag: waar verwijst Jesjoea naar, als Hij het heeft over 'binnen in u'. Wat is binnen in ons?

Wat is onze diepste kern: het is ons hart en ons hart staat in verbinding met wat we denken, wat we als waarheid geloven. Het Woord maakt vaak die verbinding tussen hart en hoofd.

Bijvoorbeeld in Genesis 6:5, waar de reden van de zondvloed staat: *En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.*

Hier wordt in één tekst gedachtespinsels en hart genoemd.

Vraag: zijn er nog meer voorbeelden?

Bijvoorbeeld Psalm 139:23: *Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten.*

Hier wordt in één tekst hart en gedachten genoemd. En wie zoekt in het Woord, zal meer voorbeelden vinden.

Vraag: wat zegt het Woord verder over ons hart en ons denken?

Genesis 8:21 En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb.

Deuteronomium 5:29 Och, hadden zij maar zo'n hart, om Mij te vrezen en Mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan!

Jozua 24:23 Nu dan, doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn, en richt uw hart op de HEERE, de God van Israël.

1 Koningen 11:9 Daarom werd de HEERE toornig op Salomo, omdat zijn hart van de HEERE, de God van Israël, Die hem tweemaal was verschenen, was afgeweken.

1 Koningen 12:33 Ook bracht hij brandoffers op het altaar dat hij in Bethel gemaakt had, op de vijftiende dag van de achtste maand, in de maand die hij in zijn eigen hart bedacht had. Zo stelde hij voor de Israëlieten een feest in en offerde op het altaar door reukoffers te brengen.

2 Kronieken 12:14 En hij deed wat slecht was, omdat hij zijn hart er niet op richtte om de HEERE te zoeken.

Job 21:27 Zie, ik ken jullie gedachten, en de listige plannen waarmee jullie mij geweld aandoen.

Psalm 56:6 De hele dag verdraaien zij mijn woorden; al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade.

Psalm 94:11 De HEERE kent de gedachten van de mens: vluchtig zijn ze.

Spreuken 6:18 een hart dat zondige plannen smeedt.

Jesaja 55:7-8 Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.

Jeremia 17:9 Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?

Jeremia 18:12 Zij zeggen echter.... wij volgen immers onze eigen plannen. We doen ieder overeenkomstig zijn verharde, boosaardige hart.

Johannes 2:25 en omdat Hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist Zelf wat in de mens was.

Ons eigen hart en denken staat ver af van de Zijne. Het Woord spreekt niet positief over het hart en denken van de mens, het Woord confronteert ons met wat er in ons hart en denken is. Maar het Woord moet ook uitwerken dat ons hart en denken veranderen, zodat we groeien naar het hart en denken van de Vader. Het Woord moet levensveranderend werken, het dient voor onze opvoeding tot volmaaktheid.

Vraag: waar vinden we dit?

2 Timotheüs 3:16-17 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Het Woord draagt ons op om ons denken en hart te veranderen.

Vraag: waar vinden we dit?

Efeziërs 4:23 en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken.

Romeinen 12:2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaglijke en volmaakte wil van God is.

Ezechiël 36:26-27 Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Deze vernieuwing van ons denken en hart waardoor we worden opgevoed in de rechtvaardigheid opdat we volmaakt zullen worden, is geestelijke groei. Het is geestelijke groei van het Koninkrijk in ons. Dit wordt zichtbaar in de gelijkenissen van Jesjoea. We bekijken er een aantal.

We beginnen met de gelijkenis van de zaaier uit Mattheüs 13. Jesjoea geeft aan dat dit een belangrijke gelijkenis is om te begrijpen.

Mattheüs 13:17-18 Want voorwaar, Ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet, en zij hebben het niet gezien; en te horen wat u hoort, en zij hebben het niet gehoord. Luistert ú dan naar de gelijkenis van de zaaier.

Deze gelijkenis staat in Mattheüs 13:1-9:

1 Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten.

2 En veel menigten verzamelden zich om Hem heen, zodat Hij in een schip ging zitten; en heel de menigte stond op de oever.

3 En Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging eropuit om te zaaien.

4 En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op.

5 Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had.

6 En toen de zon opgegaan was, verschroeide het; en doordat het geen wortel had, verdorde het.

7 Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het.

8 En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een ander dertigvoudig.

9 Wie oren heeft om te horen, laat hij horen.

In vers 8 staat dat het zaad dat in goede aarde viel vrucht gaf. Het gaf verschillende vrucht. 100-voudig, 60-voudig en 30-voudig. Waar het zaad dus vruchtdraagt, draagt het verschillende vrucht. We hebben gezien dat het onderwijs van Jesjoea gaat over het Koninkrijk en dat het geestelijk moet worden verstaan. Deze gelijkenis verwijst dus naar geestelijke vrucht en dat is geestelijke groei, geestelijke groei van ons hart en denken. We noemen dat ook wel levensheiliging. 100-voudige vrucht staat dan voor geestelijke volwassenheid en het einddoel, 60-voudige vrucht is onderweg en 30-voudige vrucht is het startpunt. We kunnen deze verschillende vruchten zien als een meetlat, waaraan we onze geestelijke groei kunnen meten.

Vraag: waar vinden we deze vrucht nog meer in het Woord?

Mattheüs 7:16 Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels?

In deze tekst staat dat we herkend zullen worden aan onze vruchten. Aan ons gedrag is onze geestelijke groei, de staat van ons hart en denken, af te lezen.

Johannes 12:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.

In deze tekst wordt verwezen naar het sterven aan onszelf, het sterven aan de verlangens en wil uit ons eigen hart. Op deze manier zullen we geestelijk vruchtdragen en groeien naar veel vrucht en dat is de 100-voudige vrucht uit de gelijkenis van de zaaier.

Johannes 15:4-5 Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

We kunnen alleen vruchtdragen als we in Hem blijven. En als we in Hem blijven, dan dragen we veel vrucht en dat verwijst weer naar de 100-voudige vrucht uit de gelijkenis van de zaaier. Deze tekst uit Johannes 15 staat in verbinding met:

Johannes 5:19 De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.

Johannes 6:38 Want Ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil van Hem Die Mij gezonden heeft.

Jesjoea kon niets doen zonder de Vader. Zoals Hij verbonden was met de Vader, moeten wij verbonden zijn met Hem om 100-voud vrucht te kunnen dragen.

Romeinen 6:22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven.

In deze tekst wordt de vrucht verbonden met heiliging. Levensheiliging.

Filipenzen 4:17 Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt.

Ook deze tekst verwijst weer naar een toename van vrucht: geestelijke groei dus.

Uit deze teksten wordt duidelijk dat de vrucht geestelijk is en dat het een groeiproces is. Van 30-voudig naar 60-voudig naar 100-voudig.

Jeremia 17:10 Ik, de HEERE, doorgrond het hart, beproef de nieren, en dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden.

De vrucht wordt in deze tekst verbonden met het hart, met wat in ons hart is, dat alleen JHWH kan doorgronden.

In Efeziërs wordt de vrucht verbonden met waarheid:

Efeziërs 5:9 want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid

Vraag: waar vinden we de meetlat om onze geestelijke groei aan te meten in een andere vorm?

Galaten 5:22 De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Het valt op dat hier geen dingen worden genoemd die we moeten doen. Het zijn eigenschappen van ons hart. De 100-voudige vrucht uit de gelijkenis van de zaaier staat gelijk aan 100% vrucht van de Geest. Jesjoea was daarin uiteraard het ultieme voorbeeld.

Een andere meetlat is natuurlijk de Torah. De Torah is een meetlat waaraan we onze geestelijke groei kunnen meten en een spiegel waarin we de staat van ons hart en denken kunnen zien. We kunnen constateren hoe het met ons hart en denken staat als we nagaan in hoeverre het ons zonder veel moeite lukt om te leven in overeenstemming met de Torah. Want onze daden komen voort uit ons hart. Dat vinden we o.a. in:

Jeremia 18:12 Zij zeggen echter: Daar is geen hoop op, wij volgen immers onze eigen plannen. We doen ieder overeenkomstig zijn verharde, boosaardige hart.

Mattheüs 5:27-28 U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult geen overspel plegen. Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft

1 Korinthe 7:37 Maar wie in zijn hart vastbesloten is en er niet toe genoodzaakt wordt, maar macht heeft over zijn eigen wil en in zijn hart besloten heeft dat hij zijn eigen aanstaande vrouw die nog maagd is, zo zal houden, die handelt ook goed.

Waar we dus constateren dat het ons nog niet zo goed lukt om te leven naar de Torah, moeten we dus de oorzaak zoeken in ons denken en hart. We moeten op zoek gaan naar een leugen die in ons hart en denken zit, of een waarheid die we nog niet kennen, want de basis voor elk zondig gedrag is een leugen.

Vraag: wat is zonde?

Onze opvatting van zonde is meestal het overtreden van de geboden. Maar dan draaien we het om. Het overtreden van de geboden is een gevolg van zonde, niet andersom. Wat zonde in de kern is, wordt duidelijk als we de reden van de zondvloed kennen. Wat de zondvloed heeft veroorzaakt staat in Genesis 6:5 dat we eerder al gelezen hebben:

En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.

En Genesis 8:21, na de zondvloed, kwam ook al voorbij: de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af. Mattheüs 24:37 vertelt ons dat er nog steeds niks veranderd is:

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Zonde is dus de ‘gedachtespinsels van ons hart’, ons denken en ons hart dus. Zonde is het denken van de mens dat sinds de zondeval niet meer één is met de gedachten van JHWH. En alles wat niet één is met Hem, is dwaling en leugen. Zonde begint in ons denken en kan zich vervolgens uiteten in handelen of in uitspraken die we doen. Zondige daden zijn een symptoom van een onveranderd hart, een hart dat nog niet in harmonie is met het hart van JHWH. Het fundament van elke zondige gedachte, handeling of uitspraak is een leugen, die vernietigd moet worden door de waarheid. Eén van de grootste leugens is dat wij het zelf beter denken te weten dan JHWH. We moeten onze focus dus verleggen, van onze buitenkant: handelingen, naar onze binnenkant: een veranderd denken en hart. Als onze motivatie om ons aan de Torah te houden is omdat het er staat en dus moet, dan doen we het vanuit menselijk redeneren en menselijke kracht, niet vanuit ons hart. Dan gaat het ook niet vanzelf en falen we. Als ons hart veranderd is, dan doen we vanzelf wat JHWH wil. Als ons hart veranderd is en steeds meer gaat lijken op Zijn hart, dan gaan we steeds meer vanzelf leven naar de bedoeling van Zijn leefregels en dat vanuit ons veranderde hart en niet vanuit eigen menselijke kracht. Terug naar Ezechiël 36:26-27:

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Vanuit ons hart dus.

In de gelijkenis van de talenten komen geestelijke groei en de 3 verschillende vruchten weer terug.

Mattheüs 25:14-28

14 Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde.

15 En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg.

16 Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten erbij.

17 Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen had, er nog twee bij.

18 Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer.

19 Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield afrekening met hen.

20 En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik aan winst gemaakt.

21 Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.

22 En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook naar hem toe en zei: Heer, twee talenten hebt u mij gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst gemaakt.

23 Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer.

24 Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u niet gestrooid hebt.

25 En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen in de grond; zie, hier hebt u het uwe.

26 Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en luie dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb.

27 Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen hebben.

28 Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem die de tien talenten heeft.

In deze gelijkenis zijn er weer 3 groepen. Dat is niet toevallig.

Vraag: hoe kunnen we deze 3 groepen verbinden met de 3 vruchten uit de gelijkenis van de zaaier?

De dienaar met de vijf talenten die verdubbeld worden naar 10 vertegenwoordigt de 100-voudige vrucht. De dienaar met de twee talenten die verdubbeld worden naar vier vertegenwoordigt de 60-voudige vrucht en de dienaar met het ene talent dat hem wordt afgenomen vertegenwoordigt de 30-voudige vrucht. Er wordt beloond naar groei van talenten, naar geestelijke groei.

We gaan naar een andere gelijkenis: de gelijkenis van de schat in de akker.

Mattheüs 13:44 Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.

Ook in Jesaja 45:3 vinden we deze verborgen schat:

En Ik zal u geven schatten die in het duister zijn, verborgen rijkdommen, opdat u zult weten dat Ik de HEERE ben, Die u bij uw naam roept, de God van Israël.

Vraag: wat is die schat?

Kolossenzen 2:2-3 om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.

Het is wijsheid en kennis, die in Jesjoea verborgen zijn. En die wijsheid is wat Hij onderwijst en Zijn onderwijs gaat over het Koninkrijk. Als we die schat verzamelen, dan geeft dat eeuwig leven.

1 Timotheüs 6:19 Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen.

Voor deze schat moeten we volgens de gelijkenis van de schat in de akker alles willen verkopen. We hebben gezien dat de woorden van Jesjoea, Zijn onderwijs, geestelijk moeten worden verstaan.

Vraag: wat moeten we geestelijk verkopen, waar moeten we afstand van doen, om wijsheid en kennis van Jesjoea te kunnen 'kopen', aannemen?

Mattheüs 12:35 De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat.

We moeten de slechte schatten, de slechte dingen uit ons hart verkopen, er afstand van doen. Dat is onze eigen 'kennis', onze eigen 'waarheid' verkopen. Wat we dus moeten verkopen, waar we dus afstand van moeten doen, zijn de leugens en dwalingen in ons hart waarvan we onterecht denken dat die waarheid zijn, maar die ons weerhouden van verdere geestelijke groei. Het zijn onze eigen gedachten, die niet overeenstemmen met die van Hem. Het is alles in ons denken en hart dat ons verhindert om te leven in harmonie met Hem. Als we die verkopen, als we daar afstand van doen, dan kunnen we ons hart en denken vullen met die schat van wijsheid en kennis. Als we iets als waarheid aannemen, dan verdwijnt tegelijkertijd de leugen. En zo ontwikkelt het Koninkrijk zich in ons.

Mattheüs 6:19-21 legt de verbinding tussen die schat en ons hart: *Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.*

Met andere woorden: onze geestelijke groei is afhankelijk van wat we als geestelijke schatten verzamelen. Verzamelen we schatten van eigen 'wijsheid' op de aarde, of verzamelen we wijsheid en waarheid van boven. In de mate dat we deze schatten verzamelen, groeien we van 30-, naar 60- naar 100-voudige vrucht. In Efeziërs 5:9 wordt de vrucht verbonden met waarheid:

want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid.

De gelijkenis van de parel van grote waarde vertelt ons hetzelfde.

Mattheüs 13:46 Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem.

De leugens die we kopen (aannemen), en ook de wijsheid en waarheid die we kopen (aannemen), komen in ons denken en vervolgens in ons hart terecht. Om de ene parel van grote waarde te kunnen kopen, of de schat uit de gelijkenis van de schat in de akker, moeten we alles verkopen wat we hebben. We moeten al onze eigen gedachten verkopen, er afstand van doen.

We gaan naar de gelijkenis van de dwaze man en de wijze man die hun huis bouwden.

Lukas 6:46-49

46 Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?

47 Ieder die naar Mij toe komt en Mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u laten zien aan wie hij gelijk is.

48 Hij is gelijk aan een man die een huis bouwde: hij groef en diepte uit en legde het fundament op de rots. Toen de hoge vloed kwam, sloeg de waterstroom tegen dat huis aan en kon het niet doen wankelen, want het was op de rots gefundeerd.

49 Maar wie ze gehoord en niet gedaan zal hebben, is gelijk aan een man die een huis bouwde op de aarde zonder fundament. Toen de waterstroom ertegenaan sloeg, stortte het meteen in, en de val van dat huis was groot.

De wijze man bouwde met een fundament, de dwaze man bouwde zonder fundament.

Vraag: wat is dat fundament?

We hebben die al voorbij zien komen in 1 Timotheüs 6:19:

Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen.

Het is de schat van wijsheid en waarheid.

De wijze man bouwde zijn huis op de rots.

Vraag: waar verwijst de rots naar?

1 Korinthe 10:4 Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus.

De rots is Jesjoea. We moeten ons huis dus bouwen op Jesjoea, op het fundament van Zijn wijsheid en waarheid.

Vraag: waar verwijst huis naar?

Dit huis komt elk jaar weer voorbij:

Exodus 12:15 Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid.

Tijdens het feest van de ongezuurde broden moeten we het zuurdeeg uit ons huis halen.

Vraag: waar verwijst zuurdeeg naar?

1 Korinthe 5:8 Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

In deze tekst worden ongezuurde broden verbonden met waarheid. Gezuurde broden, zuurdesem dus, is dan het tegenovergestelde: leugen en dwaling.

Mattheüs 16:6-12

6 Jezus zei tegen hen: Kijk uit, en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën.

7 Zij spraken erover met elkaar en zeiden: Dit zegt Hij, omdat wij geen broden meegenomen hebben.

8 En Jezus, Die dat wist, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt?

9 Ziet u het nog niet in? En herinnert u zich niet de vijf broden voor de vijfduizend, en hoeveel korven u opgehaald hebt?

10 En ook niet de zeven broden voor de vierduizend, en hoeveel manden u opgehaald hebt?

11 Waarom ziet u dan niet in dat Ik tot u niet over brood gesproken heb, toen Ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën?

12 Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Jesjoea vergeleek het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën met zuurdeeg. Het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën was geen waarheid, en wat geen waarheid is, is leugen en dwaling. Zuurdeeg, wat ook wel gist wordt genoemd, wordt vaak verbonden met zonde. En dat klopt ook. Want zoals we eerder hebben gezien, is zonde de leugens en dwalingen in ons denken en hart.

Zuurdeeg zit in brood.

Vraag: wat is de betekenis van brood in het Woord?

Brood is wat we tot ons nemen, waar we ons mee voeden, wat we eten. Letterlijk brood voedt ons lichaam, geestelijk brood voedt onze geest.

Deuteronomium 8:3: Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaders niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.

Johannes 6:27: Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.

Johannes 6:32: Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel.

Johannes 6:58: Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven.

Mattheüs 6:11 Geef ons heden ons dagelijks brood.

Geestelijk brood is wat ons denken en hart voedt, geestelijk brood is onderwijs. En dat kan waarheid of leugen zijn.

Het onderwijs van de Farizeeën en Sadduceeën was leugen:

Mattheüs 16:12: Toen begrepen zij dat Hij niet gezegd had dat zij op hun hoede moesten zijn voor het zuurdeeg van het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Het onderwijs van Jesjoea is waarheid:

Johannes 6:27: Werk niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u geven zal; want Hem heeft God de Vader verzegeld.

Geestelijk brood kan dus uit de hemel komen:

Johannes 6:32: Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel.

Maar ook van de aarde, er is brood dat niet uit de hemel komt:

Spreuken 4:17 Want zij eten brood van goddeloosheid.

Spreuken 20:17 Leugenbrood smaakt de mens zoet, maar daarna heeft hij zijn mond vol kiezelstenen.

Dit is weer verbonden met de schat op de aarde uit Mattheüs 6:19, die we niet moeten verzamelen:

Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Als brood gezuurd is, dan verwijst dit naar onderwijs van leugens en dwaling. Als brood ongezuurd is, dan verwijst dit naar onderwijs van waarheid.

Zuurdeeg zijn dus leugens en dwalingen. En die zitten in ons denken.

Nog even terug naar Exodus 12:15:

Zeven dagen moet u ongezuurde broden eten. Meteen op de eerste dag moet u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid.

Vraag: als het zuurdeeg van leugens en dwalingen uit ons huis moet, waar verwijst huis dan naar?

Huis verwijst dan naar ons denken. De gelijkenis van de dwaze en de wijze man vertelt ons dus dat we ons denken moeten bouwen op de rots Jesjoea, op het onderwijs van de waarheid van Jesjoea. Zo groeien we naar een 100-voudig denken, dat een 100-voudig huis is.

Dit huis wordt genoemd in Mattheüs 19:29:

En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven.

Als we alles dus verlaten, alle leugens in ons eigen menselijk denken, voor Hem, dan zullen we 100-voudig ontvangen. We zullen geen 100 materiële huizen ontvangen, maar een 100-voud huis, een 100-voud denken.

In Mattheüs 13:52 wordt er nieuwe en oude huisraad tevoorschijn gehaald:

Hij zei tegen hen: Daarom, iedere schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.

Deze tekst staat in verbinding met Mattheüs 12:35 die we eerder lazen:

De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat.

De oude dingen zijn de leugens en dwalingen uit onze eigen gedachten, de slechte schat, de nieuwe dingen verwijst naar de waarheid die we aannemen als we worden onderwezen in de zaken van het Koninkrijk, de goede schat.

Nog een tekst over schatten in een huis:

Micha 6:10 Zijn er in het huis van de goddeloze nog schatten door goddeloosheid verkregen en een krappe efa, wat te verfoeien is?

Deze tekst geeft aan dat de schatten in het huis van een goddeloze zijn. Dit zijn de slechte schatten van Mattheüs 12:35: de leugens en dwalingen in ons hart en denken. En die zijn te verfoeien volgens deze tekst. Deze goddeloze schatten zijn in het huis, het denken, van de goddeloze.

De tempel is ook een huis, het huis van JHWH. In Mattheüs 21 staat de tempelreiniging door Jesjoea beschreven:

Mattheüs 21:12-13 En Jezus ging de tempel van God binnen en dreef allen die in de tempel verkochten en kochten naar buiten, en keerde de tafels van de wisselaars om en de stoelen van hen die de duiven verkochten. En Hij zei tegen hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden; maar u hebt er een rovershol van gemaakt.

Ons huis, ons denken dus, is een rovershol als het gevuld is met onze eigen gedachten op de plek waar de waarheid van JHWH moeten zitten. Wij mensen hebben, anders dan de dieren, van JHWH het geschenk van ons denken, ons intellect, ontvangen. Maar net zoals de fysieke tempel die regelmatig geschonden en daarom tot twee keer toe vernietigd werd, hebben we van ons denken door het te vullen met leugens en dwalingen vanuit de mens in plaats van de waarheid van JHWH, een onrein rovershol gemaakt. En Jesjoea wil ons daarvan reinigen, Hij wil ons denken reinigen.

Vraag: hoe reinigt Jesjoea ons?

Efeziërs 5:25-26 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord.

Jesjoea reinigt ons door Zijn Woord, door het onderwijs dat Hij gaf en dat voor ons in het Woord is opgetekend. Zijn onderwijs, Zijn Woord, stelt de waarheid tegenover de leugens en dwalingen in ons denken.

Vraag: wat is de waarheid?

Johannes 17:17 Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Johannes 8:31-32 Jesjoea dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

Ook in deze teksten komt heiliging, geestelijke groei, weer terug. Onze enige bron van waarheid, onze enige houvast is dus Zijn Woord. Op de juiste manier geïnterpreteerd uiteraard, want waar onze interpretatie afwijkt van de bedoeling van de Auteur, creëren we een leugen en missen we de waarheid. 2 Petrus 1:20 waarschuwt hiervoor:

Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat.

Verder met de dwaze man. De dwaze man bouwde zijn huis, zijn denken, op de aarde. Dit is weer verbonden met de dienaar die zijn talent in de aarde stopte uit de gelijkenis van de talenten, en de schat op de aarde uit Mattheüs 6:19, die we niet moeten verzamelen: *Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen; want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.*

Ons denken bouwen op de aarde, op onze eigen 'wijsheid' en 'kennis', zorgt dat we vallen, zoals het huis van de dwaze man viel. Het verschil tussen de dingen die boven zijn en de dingen die op de aarde zijn, staat ook in Kolossenzen 3:1-2:

Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.

En Johannes 3:31:

Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen.

Volgens Kolossenzen 3:1-2 moeten we de dingen bedenken die boven zijn, dat is de waarheid van JHWH, en niet de dingen die op de aarde zijn, dat zijn de leugens en dwalingen vanuit het denken van de mens. We moeten ons denken vullen met de waarheid van JHWH boven en niet met de leugens en dwalingen vanuit het denken van de mens van de aarde. We groeien naar 100-voud vrucht door ons denken en hart te vullen met de waarheid van JHWH.

Vraag: waar moeten we geestelijk naar groeien, wat is het eindpunt?

Efeziërs 4:15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.

Romeinen 8:29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn.

2 Korinthe 3:18 Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.

Het eindpunt van onze geestelijke groei is Jesjoea Zelf, het is het punt dat we lijken op het beeld van Jesjoea.

Nou zou je kunnen denken: leuk, of interessant, nog nooit zo tegenaan gekeken misschien. Maar besef dat dit meer is dan een bepaalde theologie of een bepaalde manier om tegen de bijbel aan te kijken.

Vraag: hoe lezen we Zijn Woord? Wat is het doel van het Woord?

2 Timotheüs 3:7 die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.

1 Korinthe 8:1-2 En wat de afgodenoffers betreft: wij weten dat wij allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. En als iemand denkt iets te weten, dan heeft hij nog niets leren kennen zoals men behoort te kennen.

Kennis van het Woord leidt dus niet per se tot kennis van de waarheid.

2 Timotheüs 3:16-17 hebben we aan het begin van deze bijbelstudie al gelezen: *Heel de Schrift is door God ingegeven en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.*

Volgens 2 Timotheüs 3:16 moet het Woord ons verbeteren, ons opvoeden in rechtvaardigheid. Ons denken en hart dus veranderen. Als het Woord niet dieper bij ons binnenkomt dan intellectuele kennis over bijvoorbeeld geschiedschrijvingen van oorlogen van het volk Israël, dan laten we het Woord ons niet onderwijzen en opvoeden in rechtvaardigheid. ‘Heel de Schrift’ moet ons verbeteren en opvoeden in de rechtvaardigheid. ‘Heel de Schrift’ is voor geestelijke groei van ons denken en hart. Ook alle geschiedschrijvingen moeten we dus ook geestelijk leren begrijpen, om het ons denken en hart te laten veranderen. En als we de tempelreiniging door Jesjoea lezen als slechts een gebeurtenis in de geschiedenis, waar we weliswaar een les uit kunnen trekken maar die niet persoonlijk tot ons gericht is omdat wij geen koopman in de tempel waren op dat moment in de geschiedenis, dan staat de tekst veel verder van ons af dan als we ons realiseren dat deze tekst tegelijkertijd zegt dat Jesjoea ons huis, ons denken, een rovershol vindt. Het Woord laat steeds zien hoe ons denken nog niet synchroon is met het denken van JHWH, hoe ons hart nog niet overeenstemt met de Zijne:

Jesaja 55:8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.

Uit deze tekst wordt duidelijk dat onze wegen Zijn wegen niet zijn, omdat onze gedachten Zijn gedachten niet zijn. Ook hieruit blijkt weer de noodzaak tot verandering van ons denken.

Het Woord maakt steeds duidelijk in hoeverre we nog niet op Jesjoea lijken, Die alleen deed wat Hij de Vader had zien doen:

Johannes 5:19: Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.

Het Woord is bedoeld om geestelijk te groeien, het moet levensveranderend werken. Als we deze dingen diep gaan beseffen en gaan zien in het Woord, als we gaan zien dat het Woord de boodschap van de noodzaak van de verandering van ons denken en hart op praktisch elke bladzijde herhaalt als je verder kijkt dan bijvoorbeeld die geschiedenissen over de gebeurtenissen van het volk Israël, dan gaat dat ons werkelijk veranderen. Het zorgt ervoor dat we ons nog meer bewust zijn van wat er in ons denken en hart is wat niet overeenstemt met de Zijne. En het geeft zicht op de noodzaak van de vernieuwing van ons denken. Het geeft zicht op leugens die ons op manieren in de weg zitten waar we ons misschien niet bewust van zijn. En het ontmaskeren en wegdoen van deze leugens bevrijdt ons, geneest ons. Het helpt ons om geestelijk te groeien. Het helpt ons werkelijk te leven naar Zijn wil en het leven naar zijn leefregels, Zijn Torah, is een gevolg daarvan.

In Numeri 16:28 staat dat de daden van Mozes niet uit zijn eigen hart voortkwamen:

Toen zei Mozes: Hierdoor zult u weten dat de HEERE mij gezonden heeft om al deze daden te doen, dat zij niet uit mijn eigen hart voortgekomen zijn.

Het is ons denken dat veranderd, vernieuwd moet worden, naar Efeziërs 4:23:
en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken.

Het aannemen en geloven van onderwijs, van waarheid, doe je met je denken. En alles wat we voor waarheid hebben aangenomen, zit in ons hart. We hebben een vrije wil en als gevolg daarvan een keuze. En die keuze maken we met ons hoofd en met ons hart. We moeten voorzichtig zijn met welke geestelijke waarheid we in ons denken aannemen en vervolgens opslaan in ons hart. We leven vanuit ons hart en ons denken, vanuit wat wij als waarheid geloven. Als je een waarheid aanneemt, dan komt dat in de plaats van een leugen of dwaling in je denken. En als ons denken verandert, dan verandert automatisch ons hart, en vervolgens ook onze woorden en ons handelen. Als we het hart van JHWH hebben, dan komen onze daden voort uit Zijn hart. Dan zijn onze wegen Zijn wegen. Dan doen we Zijn wil, dan kunnen we niet anders. Dan zondigen we niet meer, want Zijn hart kan niet zondigen. Dan leven we vanzelf naar Zijn regels en instructies, omdat dat Zijn hart is. Dan hoeven we het niet meer te proberen vanuit onszelf, vanuit onze menselijke kracht falen we daarin. Maar dan gaan we er vanzelf naar leven, vanuit ons veranderde hart en denken. Dit wordt bevestigd als we Deuteronomium 6 naast de uitspraak van Jesjoea leggen over hoe we Hem liefhebben.

Vraag: hoe hebben we JHWH lief?

Het ligt op het puntje van onze tong om te antwoorden: door Zijn geboden, Zijn Torah te doen. Jesjoea zegt er inderdaad dit over:

Johannes 14:15: Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.

Maar wat zegt JHWH hierover in Deuteronomium 6?

Deuteronomium 6:5-6 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.

We moeten JHWH 'liefhebben met heel ons hart'.

Vraag: hoe doen we dat?

Door ons hart ('moeten in uw hart zijn') te vullen met Zijn woorden van waarheid ('Deze woorden die ik u heden gebied'). We hebben Hem lief als we ons hart dus vullen met Zijn waarheid en ons niet keren tot leugens en dwalingen.

En in vers 9 komt ons huis, ons denken, weer voorbij:
U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

Zijn woorden van waarheid moeten in ons denken zijn. Dat is wat ons denken en hart verandert, en een gevolg daarvan is dat we ons aan Zijn geboden, Zijn Torah gaan houden. Jesjoea bedoelt dus dat wie Hem liefheeft, wie zijn hart vult met Zijn woorden van waarheid, Zijn geboden in acht gaat nemen als gevolg van een veranderd hart.

Jesjoea riep ons op om ons te bekeren, omdat het Koninkrijk nabij is:

Mattheüs 4:17: Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

Voor het Koninkrijk in ons, in ons denken en hart, moeten we ons bekeren van de leugens en dwalingen in ons denken.

En dit maakt ons vrij:

Johannes 8:31-32 Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.

En dit geeft ons ook leven, geestelijk leven.

Dit hebben we al voorbij zien komen in bijbelteksten die we in deze bijbelstudie bekeken hebben, maar als we ze onder elkaar zetten dan wordt dit nog duidelijker:

1 Timotheüs 6:19: Zo verzamelen zij voor zichzelf een schat: een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen.

Zijn woorden van de waarheid geven leven en zijn een fundament voor de groei van onze geest die dit tijdelijke aardse leven overstijgt.

Johannes 6:63 De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

Er is leven in Zijn woorden van waarheid en die zijn Geest.

Mattheüs 19:29: En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van Mijn Naam, die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwige leven beërven.

We hebben gezien dat zonde de leugens en dwalingen in ons denken zijn. Als het loon van de zonde de dood is:

Romeinen 6:23 Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Dan is het tegenovergestelde ook waar: het loon van het verwijderen van de leugens en dwalingen in ons denken, is leven. Als we alle menselijke leugens in ons denken verlaten, dan gaan we leven. Als we ons hart vullen met gedachten van mensen, dan blijven we geestelijk dood:

Romeinen 8:5-6: Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de Geest is leven en vrede.

Als we ons hart vullen met wijsheid van JHWH, dan groeien we naar Zijn hart. Het is dus heel belangrijk om ons er bewust van te zijn wat we als geestelijke waarheid aannemen, geloven en opslaan in ons hart. Met ons denken beslissen we wat we opslaan in ons hart, met ons denken beslissen we wat we denken dat waarheid en leugen is. Ons denken kan ons vernietigen (geestelijk dood houden) door leugens en dwalingen, of we kunnen de leugens en dwalingen in ons denken laten vernietigen en daardoor geestelijke vrijheid en leven ontvangen, als we de waarheid van JHWH die als geestelijk brood, onderwijs, Zijn Woord, tot ons komt, aannemen.

Leugens en dwalingen waar we in geloven, nemen de plaats in van de waarheid in ons leven en verhinderen ons om te bereiken waar we voor bedoeld zijn. Er is nog niemand die op Jesjoea lijkt, dus we hebben allemaal nog een weg te gaan. Laten we daar ernst mee maken!

Meer weten?

Over dit onderwerp heb ik een boek geschreven, dat je kunt bestellen via mijn website <https://zoekersthetkoninkrijk.nl/boek/>. Heb je vragen of opmerkingen of wil je om een andere reden hierover met mij in contact komen, dan kan je me bereiken via contact@zoekersthetkoninkrijk.nl.